

Grote vragen...

We gaan vandaag eerst lezen uit het evangelie van Lucas.
Daarna volgt mijn inleiding...

Lucas 15

¹Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren.

²Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar:
'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.' [NBV]

De Farizeeën en de wetsleraren vonden het vreemd dat Jezus met zondaars omging. Ze klaagden er zelfs over. Het paste niet in 'hun beeld van God' dat God met zondaars omging. Het feit dat Jezus met tollenaars en zondaars aan tafel ging was voor hun zelfs een bewijs dat Jezus een valse leraar was. Realiseer je even wat dat betekent: de religieuze leraren onderwijzen het volk en leren hen dat God NIET met slechte mensen (zondaars) omgaat, NIET in hen geïnteresseerd is. Dat was de heersende opvatting over God...

En Jezus haalt met grote kracht dit beeld omver:

³Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ⁴'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? ⁵En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders ⁶en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: "Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was." ⁷Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.[NBV]

Jezus spreekt over een heel andere God. Over een God die zich bekommert over een afgedwaald schaap. Over een God die niet onverschillig is. Over een God die op zoek gaat. Over een God die blij is, als het verdwaalde schaap weer in veiligheid is.

Mijn advies aan jou is: laat je beeld van 'wie God is' inkleuren door wat Jezus zegt, niet door wat de Farizeeën en de Schriftgeleerden zeggen.

Jezus kent de Vader, is één met de Vader.

De Schriftgeleerden kenden de Schriften en op basis van de Schriften en hun eigen beperkte interpretatie daarvan, hebben ze een heel ander Godsbeeld dan dat Jezus heeft.

Wij zijn christenen, dat betekent dat wij Jezus Christus volgen. En het beeld van God dat Jezus verkondigt, stellen wij boven elke mogelijke interpretatie van de Schriften. Wij volgen *geen* boek (we zijn geen schriftgeleerden), wij *volgen Jezus*, de levende en opgestane Heer!

De God die Jezus verkondigde is oneindig liefdevol, 'de goede herder'. Dat is de God die wij dienen, de goede herder, die oog heeft voor de gehele kudde, ook voor de afgedwaalde schapen. En dat is wat Jezus vertelt aan de Farizeeën en Schriftgeleerden. Jezus is hier schokkend radicaal.

Ik was een beetje in een filosofische bui toen ik deze preek aan het voorbereiden was. Dat is voor mij niet zo'n gebruikelijke modus. Ik ben nogal pragmatisch van aard.

Ik denk dat mijn filosofische stemming vooral te maken had met een aantal zaken die in mijn leven samenvallen.

- Heel persoonlijk, in mijn directe omgeving is iemand ernstig ziek en we weten niet hoelang ze nog zal leven. Dat roept grote vragen op, bij mij, maar ook bij de mensen die van haar houden. En bij haar zelf natuurlijk.
Is er leven na de dood?
Hoe ziet dat leven er uit?
Hoe zit het met hemel en hel?
- Een andere invloed is dat ik in de christelijke wereld een honger zie en hoor naar eenheid. Ik was op een vergadering van Rafael Nederland en daar stond ook dit thema centraal. En dat verlangen komt niet uit de lucht vallen. Veel kerken en gemeentes ervaren de negatieve gevolgen van gepolariseerde discussies over bijvoorbeeld Covid.
Is het nemen van een vaccinatie een daad van naastenliefde of werk je dan mee aan een 'duivels plan'?
We zijn als kerk niet zo goed in het omgaan met verschillende opvattingen.
Hoe komt dat?
Waarom lukt het ons zo slecht om de eenheid te bewaren?
- De regeringscrisis. Na zes maanden is er nog steeds geen nieuwe regering. En dat terwijl er urgente problemen zijn, met name klimaatproblemen. Marina en ik zijn, sinds kort, de trotse grootouders van Levi.
In wat voor wereld gaat deze jongeman opgroeien?
Welke erfenis ontvangt zijn generatie van ons?

Ik weet niet of jij weleens momenten hebt van bespiegeling, van reflectie, van filosoferen? Momenten om de grote vragen onder ogen te zien.

Ik heb er juist een paar genoemd:

De vraag van ziekte, dood en eeuwig leven

De vraag over eenheid in de kerk (Eigenlijk de vraag: hoe we omgaan met elkaar).

De vraag over het beheer van deze aarde.

Het zijn serieuze vragen die heftige emoties kunnen oproepen:

Gevoelens van verdriet, over een naderend afscheid.

Gevoelens van tekort schieten vanwege de verdeeldheid in de kerk.

Gevoelens van schaamte vanwege het uitputten van de aarde.

Ik moest denken aan de volgende tekst.

De apostel Paulus is aan het woord en hij richt zich tot de gelovigen in Rome.

Romeinen 8:

¹⁸*Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. ¹⁹De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. ²⁰Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. [NBV]*

In deze tekst lijken alle drie gebieden waarover ik aan het piekeren was terug te komen. Paulus spreekt over het lijden van deze tijd. In zijn tijd, in Rome, was daar de vervolging van Christenen tot in de dood... In onze tijd is daar ziekte bijvoorbeeld, uiteindelijk ook vaak tot in de dood.

Maar er is ook hoop. We zien uit naar de luister die er in de toekomst zal zijn.

Er wordt ook gesproken dat *de schepping reikhalzend uitzielt dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn*. De schepping, dat is alles: de mensen, de aarde, de dieren, de natuur. Er is ook lijden in de schepping, in de natuur, zinloosheid staat er. Maar ook voor de schepping is er herstel.

Romeinen 8

Maar ze (de schepping) heeft hoop gekregen, ²¹omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. [NBV]

Er is een geweldige toekomst. We zien uit naar de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

En 'de schepping' zal delen in die luister.
De toekomst ziet er wel goed uit.

Maar wat nu in het heden?

Romeinen 8

²²*Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. ²³Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar.*

²⁴⁻²⁵*We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen. [BGT]*

In het heden hebben we de Heilige Geest ontvangen, zegt Paulus.

²⁶*De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. ²⁷God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. ²⁸En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. [NBV]*

De Geest helpt ons in onze zwakheid.

De Geest, *God zelf*, is onze hulp!!

Hij helpt ons met de grote uitdagingen van het leven:

-Hij is onze hulp (trooster) in verdriet.

-Hij is onze hulp in onze pogingen om op een goede manier met elkaar om te gaan, Hij helpt ons om één te zijn.

(één zijn gaat nooit om gelijk hebben, één zijn gaat altijd om 'het zoeken van de ander')

-Hij helpt ons in onze taak om de aarde op een goede manier te beheren.

Ik ga afronden:

God is een goede God, de goede herder, de liefdevolle Vader waar Jezus over sprak. God is altijd op zoek naar afgedwaalde schapen. Jezus eet met zondaars, omdat Hij van ze houdt. *En wij, christenen, volgen Jezus hierin.*

We kunnen als gelovigen vertrouwen op Gods liefde voor zijn schepping en de mens die Hij geschapen heeft..

Alles komt goed...want God is goed.

²¹ *'...ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.'*

Tot die tijd, in het heden, hebben wij Gods Geest ontvangen. De trooster, de helper!

In onze zwakheid kunnen wij vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. Hij is altijd bij ons.

In ons verdriet...is Hij onze trooster.

In onze omgang met elkaar...is hij onze raadsman.

In onze taak om de aarde te beheren geeft hij wijsheid en kracht!

AMEN

(Mariah Carey – I'll be there)

*I'll be there to comfort you
Build my world of dreams around you
I'm so glad that I found you*

*I'll be there with a love so strong
I'll be your strength
You know I'll keep holdin' on*

*Let me fill your heart with joy and laughter
Togetherness, well it's all I'm after
Just call my name, and I'll be there (I'll be there)*

*I'll be there to protect you
With an unselfish love that respects you
Just call my name, and I'll be there (I'll be there)*